

TIME

Biking trip

8 - 9 -10 JUNI

2019



Al jaren speel ik met het idee om een fietstocht te maken vanuit Brasschaat naar mijn broer in Mousny (221km). Voor mij een extra uitdaging daar ik zelf opgescheept zit met CIDP (Chronische Imflammatoire Demylianiserende Polyneuropathie) , waardoor lang fietsen (en zeker bergop) niet evident is .

Waarom dit dan toch doen ? Wel , simpel . Ik ben vorig jaar als motorbegeleider mee geweest met de organisatie " Move For Parkinson" : <http://www.moveforparkinson.be/>

Nen hoop enorm gedreven mannen en vrouwen die ondanks hun Parkinson toch elk jaar weer ergens een berg opklauteren met hun fiets . (Mont Ventoux , Le Grand Ballon.....)

Mijn respect voor die mensen was sinds die dag zo enorm groot , dat ik besloten heb iets voor hen te doen . Daarom ga ik dit jaar deze tocht doen. En ik ga me daarvoor laten sponsoren , door jullie uiteraard, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het onderzoek naar Parkinson .

Maar ik ga me niet alleen in dit avontuur storten .

2 enorm toffe mensen , Niels en Dirk , gaan me hierin vergezellen .

Waarom nu de naam "TIME" biking trip? Niet alleen omdat we allemaal van Pink Floyd houden .

Maar vooral omdat voor veel Parkinson patiënten "Time" wel een heel ander begrip krijgt .

Omdat er veel "Time" nodig is voor onderzoek naar Parkinson .

Omdat de "Time" dringt . Het is hoognodig dat er meer "Time" en geld aan besteed wordt .

Hier dus de 3 rakkers die (hopelijk) een massa geld bijeen gaan fietsen .



Werner , alias "De Vokke"



Niels (de zoon van Vokke) .

De jongste van ons 3 . En waarschijnlijk ook de sportiefste .

Voor hem de uitdaging de andere 2 tot het einde te krijgen ..



Dirk , alias " Vic Smetley / Smetje" .

Voor hem de uitdaging niet alleen zijn bagage , maar ook die 3 extra sloeffen sigaretten mee te sleuren (en op te smoren uiteraard) .

DE RIT

We vertrekken in Brasschaat en eindigen in Mousny (een gehucht van Ortho) ergens bij onze Waalse broeders .
Om tot daar te geraken moeten we wel 221 km op de fiets zien te overwinnen .

En daar geen van drie van ons een ervaren fietser is , zal het zeker een uitdaging zijn .

Gaan we dat in 1 keer doen ? Uiteraard niet . We mogen er dan wel uitzien alsof we getraide lichamen hebben ,
maar daar stopt het dan ook mee .

Nee , we gaan deze rit in 3 dagen doen .

De eerste dag hopen we op het meest vlakke deel 100 km te kunnen doen . Om de dagen erop elk een dikke 60km
te doen .

DE SPONSORING

Zoals eerder al aangehaald , is het de bedoeling van deze trip om zoveel mogelijk geld bijeen te halen voor het
onderzoek naar Parkinson .

En daarbij rekenen we massaal op jullie steun .

We gaan alle drie vertrekken op zaterdag 8 juni 2019. En (hopelijk) ook alle drie aankomen op maandag 10
Juni 2019.

Hoe kunnen jullie ons nu sponsoren ? Wel heel simpel .

Je geeft je op als sponsor door een mail te sturen naar Timebiking@outlook.com , met de vermelding wie je wil
sponsoren en je volledige naam .

Haalt hij dag 1 : dan betaal je 5 euro .

Haalt hij dag 2 : dan betaal je 10 euro .

Haalt hij dag 3 : dan betaal je 15 euro .

Na onze rit zal je een mailtje ontvangen met het bedrag dat je dient te storten .

Uiteraard zijn gewone schenkingen ook altijd welkom.

Alle stortingen mogen gedaan worden op rekeningnummer BE46 0018 5841 6936 met als mededeling :
Timesponsor - "uw naam"

Niels , Dirk en Werner willen jullie alvast enorm bedanken uit naam van alle Parkinson patiënten .



VOLG ONS OP FACEBOOK : TIME Bikingtrip

Met dank aan :

